



מאיר אזרילי רפורמה יהודית

# הדרך השלישית

בשעה שאנו נפרדים מהרי חגיגות ה-60 למדינה, ענן המגלים מאחורינו, מפעילי מופעי הלייזרים בדרכם להילולה אחרת, ואולמרט עסוק במתן משמעות מחודשת למושג הישרדות, חוגגת להתנועה יהודית משמעותית את חגה.

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, ראש החץ של יותר מ-1.5 מיליון יהודים רפורמים המאורגנים בעשרות מדינות בעולם ובאלפי קהילות, מתכנסת השבוע לוועידתה. ימים לפני הכינוס נחנך במודיעין בית הכנסת הראשון של התנועה שנבנה בסיוע תקציב המדינה, ומאות משפחות זכו בשירות שכל יהודי, מוסלמי או נוצרי זכאי לו – בית תפילה.

ראוי לראות במהלך הזה את ראשית השינוי ביחסו של הממסד הישראלי לאחת משלוש תנועות התיקון הרוחני והערכי בעולם היהדות מאז עידן ההשכלה. המובילה ביניהן היא, ללא ספק, הציונות, ששינתה ללא הכר את המפה ואת סדר היום היהודי.

לצד הציונות ראוי לזכור את החסידות, הן במזרח אירופה והן בארצות האיסלאם, שנתנה ברכה ביטוי יהודי תוסס ומעורר ליהדות מאובנת. לצדן, איפשרו קולות הרפורמה

וההתחדשות שעלו ממרכז אירופה וצפון אמריקה ליהודים רבים למצוא את שביל הביניים בין העולם המתפתח לעולמה של היהדות.

היהדות הרפורמית, למרות מסע הרה"ה לגיטימציה של הממסד הרבני, היא סכר הבולם רבים מיהודי העולם לפנות לדרך אחרת. יהודים רבים אינם יכולים לראות את השמרנות היהודית על גוניה השונים כאפשרות היחידה לחיים יהודיים בעידן של התחדשות רוחנית ומדעית.

ראוי שמדינת ישראל והעולם היהודי יפתחו כלפי התנועה הרפורמית גישה מאמצת. למעשה, הציבור הישראלי הכריע. מאות אלפים השתתפו בשנים האחרונות בחתונות רפורמיות, לא פחות חוו עם משפחותיהם טקסי בר או בת מצווה רפורמיים, אלפים רבים לומדים בקביעות בקהילות התנועה, ובתי התפילה שלה מלאים עד אפס מקום במועדי ישראל.

קולה של התנועה הרפורמית נשמע ופעיליה לוקחים חלק במאבקים למען בניית חברה יהודית צורקת וסולידרית יותר במדינת ישראל. עדות להשפעתה ההולכת וגוברת ניתן למצוא בהופעת בתי תפילה חילוניים ברחבי הארץ ובעיסוק מוגבר בתכנים יהודיים של התחדשות

ושינוי, שהמוטיבים המרכזיים שלהם יונקים בין השאר ממהותה של היהדות הרפורמית, מיחסה לתפילה ומכתבי רבניה. יחס ממסדי הוגן יותר ומחבק יותר יוביל לבטח רבים, המדירים רגליהם ממפגש עם עולמה של היהדות, להעמיק את החוויה היהודית שלהם.

בעשור השביעי של מדינת ישראל מוטלת גם על התנועה הרפורמית אחריות רבה. עליה לפעול לחיזוקה של ישראל וחברתה ולהעמיק את זרם התיירים והעולים הרפורמים לארץ. על התנועה לקבוע ולבצע נחישות תוכנית לבניית מרכזים קהילתיים ומוסדות חינוך, לפתח מפעל תרגום של יצירות יהודיות שקוראי העברית לא זכו לפגוש עד כה, ולהעמיד דור מנהיגות רבני תוסס וישראלי.

נוכח אתגרי החברה הישראלית והמשבר בעולמה של היהדות, הבה נאמץ את דברי הרב קוק, שקבע כי הבניין ייבנה מחלקים שונים, והאמת של אור העולם תיבנה משיטות שונות. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וריבוי הדעות, דווקא הוא, מעשיר את החוכמה וגורם להרחבתה. ■

מאיר אזרילי הוא רב קהילת "בית דניאל", לשעבר מזב"ל התנועה ליהדות מתקדמת בישראל